

Voordelen van het wonen in groepsverband

- De herkenning van het verleden,
- Een stukje cultuurbeleving,
- Voor elkaar klaar staan,
- Samen op stap gaan en het hebben van aanspraak,
- Bewegen, fietsen en wandelen,
- Mogelijkheid tot volgen van cursussen,

Naast de sfeer van onderlinge vriendschap en hulpvaardigheid heerst een gevoel van samenhangigheid,

De zelfredzaamheid wordt in zo'n leefgemeenschap vergroot en gaat vereenzaming tegen,

Hierdoor wordt vereenzaming vermeden,

In een woongroep ben je zelfstandig en baas in eigen huis,

Zij die een teruggetrokken leven willen leiden, hebben in een woongroep niet de juiste woonvorm gekozen.

Bedachtzaamheid is geboden

Mensen die een teruggetrokken leefwijze op na houden en geen sociale contacten willen of kunnen leggen zijn minder geschikt voor onze woongroep. In onze woongroep moeten wij voorkomen dat men het gevoel krijgt dat er teveel op hen wordt gelet.

De bewoners hebben met elkaar afgesproken een woonvorm te kiezen waarbij een aantal echtparen en alleenstaanden van 50 jaar en ouder in een zelfde complex gaan wonen. Hierbij is van essentieel belang dat de vergroting van gezamenlijkheid, zelfstandigheid en de privacy de leidraad zal zijn.